

7 maart

Veel kinderen in Albanië leven in armoede. Gezinnen verdienen vaak net genoeg om van te leven. Geld voor een Bijbel is er niet. En al helemaal niet voor een kinderbijbel. Daarom is het geweldig dat jullie je hiervoor willen inzetten. Willen jullie bidden dat veel kinderen een kinderbijbel zullen krijgen en Jezus leren kennen?

8 maart

Vandaag is het Biddag. In 2 Koningen 6:8-23 lezen we het verhaal van Elisa. Het gaat over wat je niet ziet, maar er wél is. Net zoals de Heere God. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Bidden jullie vandaag voor kinderen in Albanië die in moeilijke omstandigheden leven? Dat zij bereikt mogen worden en kracht ontvangen om te blijven vertrouwen op Hem die we niet zien, maar wel bij hen en ons is. Bidden jullie mee?

9 maart

Elena groeit op in een arm moslim-gezin. Samen met haar ouders en broer moet ze hard werken op het veld. Ze staat vroeg op en gaat laat naar bed. Naast haar werk moet ze thuis ook helpen in het huishouden. Op een dag ziet ze veel mensen in de tuin en ze rent naar huis omdat ze voor de gasten moet zorgen. Het blijkt een voorganger te zijn die gebruik maakt van de tuin om er Bijbelstudies te geven. Ondanks dat hij moslim is vindt de vader van Elena het goed, omdat hij er geld voor krijgt.

Elena luistert aandachtig mee en volgt de Bijbelstudies ook. Ze stelt vragen en leert veel over het Woord van God. Ze merkt een verandering en na enige tijd komt ze tot geloof. Danken jullie mee voor deze geweldige verandering?

10 maart

Elena wil graag helpen in de kerk, maar dat mag niet van haar vader. Wanneer hij de verandering bij zijn dochter merkt en ziet hoe graag ze de voorganger en zijn vrouw helpt, geeft hij toch toestemming. Nu kan Elena zich inzetten om ook andere kinderen te bereiken met het Evangelie. Willen jullie bidden dat Elena veel kinderen mag bereiken? En willen jullie bidden voor haar ouders? Dat ook zij te bekering mogen komen.

13 maart

Rabije komt uit een klein bergdorpje, waar iedereen moslim is. "Wij deden er thuis verder helemaal niets mee, maar noemden onszelf wel moslim. Af en toe kwamen er mensen in ons dorp die over Jezus vertelden. Ik wilde er graag meer over horen, maar dat mocht niet van mijn ouders." Maar wanneer Rabije klaar is met haar opleiding gaat ze studeren. Daar heeft ze meer vrijheid en ze gaat naar Bijbelstudies toe. Ze komt tot geloof en leert een jongen in de kerk kennen. Uiteindelijk trouwen ze en gaan terug naar het dorpje waar Rabije vandaan komt om het Evangelie daar te vertellen. Willen jullie danken dat Rabije uiteindelijk toch naar de kerk kon gaan en tot geloof is gekomen?

14 maart

Gister vertelden we over het bijzondere leven van Rabije. Ze is terug in de omgeving waar ze vandaan komt om kinderen daar over het Evangelie te leren. Willen jullie bidden voor Rabije en haar man? Bid dat ze veel kinderen mogen bereiken met Gods Woord. En via hen ook hun ouders.

15 maart

De 10-jarige Matteo woont in Libonik. Daar doet hij mee aan Bijbelstudies voor kinderen. "Vroeger dacht ik dat je alleen kon bidden als je allerlei rituelen deed. Bijvoorbeeld kaarsjes branden. Maar nu weet ik dat zoiets helemaal niet nodig is, dat ik gewoon kan bidden tot God. Zonder dat daar rituelen voor nodig zijn." Matteo komt uit een arm gezin. Zijn vader heeft geen vast werk. Af en toe probeert hij iets te verdienen door in het veld te werken. Het gezin komt met moeite rond en soms hebben ze nauwelijks iets te eten. Maar Matteo is hoopvol. "Ik heb twee dromen. De ene is dat ik later voetballer wil worden, maar mijn grootste droom is om het Evangelie bekend te mogen maken en mensen toegang geven tot de Bijbel." Willen jullie danken dat Matteo ondanks de slechte omstandigheden hoop vindt in de Bijbel? En bidden dat hij verder mag groeien in zijn geloof en ook anderen mag bereiken met het Evangelie?



16 maart

De vader van Matteo gelooft nog niet. Eerst wilde hij er niets over horen, maar na een tijdje begon dat te veranderen. Hij merkt hoe enthousiast Matteo is en besluit naar hem te luisteren. Hij belooft dat hij, speciaal voor Matteo, een keer mee te gaan naar de kerk. En inmiddels is hij ook een keer mee geweest. Willen jullie bidden voor de vader van Matteo? Dat ook hij tot geloof mag komen.

17 maart

Habigela komt ook uit Libonik. Ze komt uit een christelijk gezin en wil graag andere kinderen ook bekend maken met het Evangelie. "Ik vertel kinderen zoveel mogelijk over Jezus. De helft van mijn klas is moslim. Met hen kan ik eigenlijk zonder problemen over het Evangelie praten, maar hun ouders verbieden ze om naar de kerk te komen. Daardoor kunnen ze helaas niet mee doen aan de Bijbelstudies." Habigela bidt vaak voor haar klasgenoten. Willen jullie meebidden? Bid dat de klasgenoten van Habigela, en hun ouders, bereikt worden met het Evangelie. En dat de kinderen mee mogen naar de Bijbelstudies.

20 maart

Vrijdag vertelden we over Habigela. Haar vader werkt in een fabriek en haar moeder is kleermaker. Ondanks dat ze allebei werken is het soms lastig om rond te komen. Habigela zegt dat het soms saai is in het dorp waar ze woont. "Ik wil later dokter worden. En ik wil ook graag zoveel mogelijk mensen over Jezus Christus vertellen. Sinds ik een eigen Bijbel heb gekregen lees ik er elke dag uit. Het is geweldig om te lezen en ik wil het dan ook graag met anderen delen." Willen jullie danken dat Habigela een eigen Bijbel heeft gekregen? En bidden dat ze veel andere kinderen mag bereiken?

21 maart

De kinderen in Albanië zijn allemaal zo blij en dankbaar dat ze over Jezus mochten horen en dat ze een eigen kinderbijbel kregen. Dankzij jullie inzet krijgen nog veel meer kinderen zoals zij een kinderbijbel. En daar zullen ze jullie heel dankbaar voor zijn! Danken jullie mee?

22 maart

Morgen is het dan zover: de stormbaandag! Zullen we bidden dat het een leuke dag wordt en dat er veel kinderbijbels gesponsord zijn? En laten we ook bidden dat er door deze actie veel kinderen een kinderbijbel krijgen en tot geloof zullen komen!

