

23 april

Selina geeft Bijbellessen aan kinderen in Zuid-Afrika. Willen jullie bidden voor Selina? Er komen 20 kinderen naar de Bijbellessen en er zijn mensen in de omgeving die haar tegenwerken. Ze willen niet dat kinderen God leren kennen. Willen jullie bidden voor Selina en de kinderen? Dat ze toch door kunnen gaan met de lessen uit de Bijbel.

24 april

Dikeledi leidt Bijbellessen voor kinderen. Er is één meisje dat heel graag mee wil doen, maar dat mag niet van haar oma. Toch gaat ze soms naar Dikeledi om samen de Bijbel te lezen. Willen jullie voor het meisje bidden? Bid dat zij God toch zal leren kennen, ondanks dat haar oma er tegen is.

25 april

Bidden jullie vandaag dat Dikeledi, haar oma en Selina, die in moeilijke omstandigheden leven, bereikt mogen worden en dit komende jaar kracht ontvangen om te blijven vertrouwen op Hem die we niet zien, maar wel bij hen is. Bidden jullie mee?

13 mei

Willen jullie bidden voor Amelia? Haar ouders overleden toen ze acht jaar oud was. Daarna heeft ze een moeilijke tijd gehad. Met Bijbellessen op haar school leert ze God kennen. Willen jullie danken dat Amelia de Heere God heeft leren kennen en haar leven veranderd is?

14 mei

Amelia vertelt ook andere kinderen over de Heere Jezus. Willen jullie bidden dat veel andere kinderen ook tot geloof zullen komen?

15 mei

Gister hebben we gebeden voor Amelia, die anderen wil vertellen over Jezus Christus. Misschien wil jij dat zelf ook. Zullen we vandaag bidden voor moed om anderen over Jezus Christus te vertellen?

16 mei

Dominee Birkenstock geeft Bijbellessen op een school in een arm gebied. Veel kinderen kennen het Evangelie nog niet. Anderen kennen het wel, maar hun ouders hebben niet genoeg geld om een Bijbel te kopen. Door het werk van dominee Birkenstock leren zij Gods Woord kennen en krijgen ze een eigen kinderbijbel. Willen jullie bidden dat veel kinderen op deze manier bereikt zullen worden met het Evangelie?

17 mei

Op de school waar dominee Birkenstock werkt waren veel problemen. Kinderen waren brutaal en er was veel ruzie. Maar sinds ze begonnen zijn met de Bijbellessen gaat het veel beter op school. Kinderen gaan beter met elkaar om en hebben meer respect voor hun leraren. Wat een geweldige verandering! Danken jullie mee?

21 mei

Eén van de kinderen op de school waar dominee Birkenstock werkt is Sukama. Hij vertelt: "Ik ben zo blij met de Bijbellessen en de kinderbijbel! Daardoor heb ik de Heere Jezus leren kennen en weet ik dat God van mij houdt. Ik wil voor Hem leven en anderen over Hem vertellen." Willen jullie voor Sukama bidden?

22 mei

Muriel is 12 jaar en groeit op bij haar oma. Ze is boos dat haar moeder haar heeft verlaten en gedraagt zich slecht op school. Ze zoekt vaak ruzie met andere meisjes. Maar als ze tijdens Bijbellessen op school over Jezus hoort verandert dat. Ze komt tot geloof en vraagt vergeving voor haar zonden. Ze krijgt een eigen kinderbijbel. "Ik was zo blij en dankbaar voor mijn Bijbel!", vertelt ze. Willen jullie danken dat Muriel een eigen Bijbel kreeg en dat haar leven veranderd is?

23 mei

Willen jullie bidden voor de andere kinderen op de school van Muriel (waar we vrijdag voor hebben gebeden)? De school heet Curtis Nkondo. Willen jullie bidden dat er veel kinderen mee zullen doen met de Bijbellessen en een eigen kinderbijbel zullen krijgen? En dat ook zij tot geloof zullen komen en hun leven zal veranderen?



24 mei

We bidden en danken voor kinderen die tot geloof zijn gekomen. Via hen worden ook mensen in hun omgeving bereikt.

Misschien zijn er in jouw omgeving ook wel mensen die nog niet geloven, maar waarvan je hoopt dat ook zij tot geloof komen. Zullen we vandaag voor hen bidden, dat God hun ogen voor de Heere Jezus wil openen?

27 mei

Ramaora groeit op in een arm gezin en is daar vaak verdrietig over. Tot ze op school mee kan doen met Bijbellessen. Ze leert Gods Woord kennen en krijgt een eigen kinderbijbel.

Ramaora komt tot geloof. En ondanks dat de omstandigheden niet anders zijn, heeft ze hoop voor de toekomst. Ze is nu blij met de dingen die ze wel heeft. "Ik kreeg weer blijdschap in mijn leven en vrede in mijn hart. Mijn leven is compleet veranderd en ik wil nu de Heere God dienen." Willen jullie danken voor Ramaora? En bidden voor haar situatie?

28 mei

De afgelopen dagen hebben jullie gebeden voor kinderen in Zuid-Afrika. Veel van hen leven in moeilijke omstandigheden. En allemaal zijn ze blij en dankbaar dat ze over Jezus Christus mochten horen en dat ze een eigen kinderbijbel kregen. Dankzij jullie inzet krijgen nog veel meer kinderen zoals zij een kinderbijbel. En daar zullen ze jullie heel dankbaar voor zijn! Danken jullie mee?

