

Woensdag 2 oktober

Veel kinderen in India leven in armoede. Gezinnen verdienen vaak net genoeg om van te kunnen leven. Geld voor een Bijbel is er dan ook niet. En al helemaal niet voor een kinderbijbel. Ook zijn er veel gezinnen die niks met het Evangelie te maken willen hebben, omdat ze bijvoorbeeld hindoe zijn. Daarom is het geweldig dat jullie je hiervoor willen inzetten. Willen jullie bidden dat veel kinderen een kinderbijbel mogen krijgen en Jezus Christus leren kennen?

Donderdag 3 oktober

Toen Rani nog maar 7 jaar was verloor ze haar vader door een ongeluk. Ze ging met haar moeder bij haar oma wonen. Haar oma nam Rani mee naar de kerk en daar mocht ze meedoen aan Bijbellessen voor kinderen. Rani kwam tot geloof en vond troost in de Bijbel. "Ik mis mijn eigen vader, maar heb gelukkig mijn Vader in de hemel leren kennen. Hij houdt van me!" Danken jullie mee dat Rani haar Vader in de hemel mocht leren kennen?

Vrijdag 4 oktober

Willen jullie vandaag bidden voor de moeder van Rani? Ze gelooft niet in God en heeft veel vragen. Willen jullie bidden dat zij God ook leert kennen en tot geloof zal komen?

Maandag 7 oktober

Vijay woont met zijn ouders in een klein dorpje. De ouders van Vijay zijn hindoe en willen niks met God te maken hebben. "Toen een vrouw over Jezus vertelde en een boekje wilde geven, werd mijn vader boos en schreeuwde tegen haar. Ik begreep niet waarom hij zo boos was en besloot het boekje te lezen." Vijay wil meer weten en vraagt een jongen die hij kent om meer informatie. De jongen is christen en neemt Vijay mee naar een Bijbelles. "Ondanks dat ik bang was voor mijn vader besloot ik mee te gaan. Ik leerde veel en wilde elke keer mee. Uiteindelijk kwam ik zelfs tot geloof!" Danken jullie mee voor Vijay?

Dinsdag 8 oktober

Vijay vraagt of we voor hem en zijn ouders willen bidden. Zijn ouders willen niks met het Evangelie te maken hebben. Willen jullie bidden of daar verandering in mag komen? En willen jullie bidden dat Vijay, ondanks de weerstand van zijn ouders, verder mag groeien in zijn geloof?

Woensdag 9 oktober

De ouders van de 10-jarige Nani verdienen niet genoeg om het gezin te kunnen onderhouden. Daarom moest Nani stoppen met school, zodat ze haar ouders kan helpen om geld te verdienen. Het kleine beetje geld dat ze verdienen geeft haar vader uit aan alcohol. Daardoor is er te weinig eten en is haar vader vaak boos.

Nani hoort dat ze via een kerkje in de buurt kan leren lezen en schrijven en ze gaat ernaar toe. Daar leert ze lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Nani geniet van de Bijbelverhalen en krijgt weer hoop in haar leven. Danken jullie mee?

Donderdag 10 oktober

Willen jullie bidden dat de vader van Nani ook bereikt mag worden met het Woord van God en zijn leven zal veranderen? Bid dat hij ziet hoe Nani is veranderd en dat hij open zal staan voor het Evangelie.

Vrijdag 11 oktober

Sajeev komt uit een hindoegezin en kan door gebrek aan geld niet naar school. Hij wil graag leren lezen en schrijven, maar zijn ouders kunnen zelf niet lezen en schrijven en kunnen hem dat dus niet leren. Sajeev is blij als hij via een lokale kerk kan leren lezen en schrijven. Daar leert hij lezen uit het Woord van God. Al snel komt Sajeev tot geloof en vertelt hij thuis enthousiast over Jezus Christus. Hij leest voor uit de Bijbel en vertelt alles wat hij geleerd heeft. Zijn ouders en oma zijn inmiddels ook tot geloof gekomen! Danken jullie mee voor deze geweldige verandering?

Maandag 14 oktober

De ouders van Sajeev waren eerst hindoe en vanuit de mensen in de buurt is er veel druk om weer hindoe te worden. Willen jullie bidden dat Sajeev, zijn ouders en zijn oma trouw blijven aan Jezus Christus en vol zullen houden?



Dinsdag 15 oktober

Shivappa was een radicale hindoe. Hij had een hekel aan christenen en samen met anderen viel hij soms christenen aan. Hij werkte op een school en werd overgeplaatst naar een andere school. Daar hielden christenen elke morgen een bijeenkomst. Shivappa ging er heen om ze op fouten te betrappen om over ze te klagen.

Maar toen hij het Evangelie hoorde was hij diep geraakt en kwam hij zelf tot geloof. "Ik besepte dat ik veel had gezondigd en heb vergeving gevraagd voor mijn zonden. Nu zet ik me in om zoveel mogelijk leerlingen op school te bereiken met het Evangelie." Danken jullie mee voor de bekering van Shivappa?

Woensdag 16 oktober

Gister ging het over Shivappa die tot geloof kwam en niet langer christenen vervolgde, maar juist kinderen wil bereiken met het Evangelie. Willen jullie bidden voor het werk van Shivappa? Dat hij veel kinderen mag bereiken en ze via hem God zullen leren kennen.

Donderdag 17 oktober

De situatie voor veel christenen in India is lastig. Ze leven in armoede en hebben te maken met weerstand vanuit andere godsdiensten. Willen jullie bidden voor de christenen in India? Bid om bescherming en dat ze vol zullen houden. Bid ook dat ze een eigen Bijbel krijgen, zodat ze het Woord van God als houvast hebben.

Vrijdag 18 oktober

De afgelopen dagen hebben jullie gebeden voor kinderen in India. Veel van hen leven in moeilijke omstandigheden. En allemaal zijn ze blij en dankbaar dat ze over Jezus Christus mochten horen en dat ze een eigen kinderbijbel kregen. Dankzij jullie inzet krijgen nog veel meer kinderen zoals zij een kinderbijbel. En daar zullen ze jullie heel dankbaar voor zijn! Danken jullie mee?

Maandag 21 oktober

Vandaag is het dan zover: de stormbaandag! Zullen we bidden dat het een leuke dag wordt en dat er veel kinderbijbels gesponsord zijn? En zullen we bidden dat er door deze actie veel kinderen een kinderbijbel krijgen en tot geloof zullen komen?

